
Hamburgers



Het is vrijdag, de laatste werkdag van de week.

Bas is aan het werk.

Zijn maag knort.

Gelukkig, het is 12 uur.

Bas loopt met zijn collega's naar de kantine.

Hij ziet veel lekkers: soep, broodjes, sla en snacks uit de frituur.

Maar Bas is een beetje te dik.

Hij heeft een afspraak met zijn vrouw: geen vette happen!

Dat gaat goed. Bas eet al een paar weken gezond.

En hij is al 3 kilo kwijt!

Maar vandaag ruikt hij hamburgers...

Hij denkt: 'Eén hamburger, dat mag wel een keer.'

's Avonds komt Bas om half 6 thuis.

Hij loopt de keuken binnen.

Maar, wat ruikt hij...?

'Dag schat,' zegt zijn vrouw, 'Ja, je ruikt het goed: hamburgers!'

Je doet het zo goed, je bent al 3 kilo kwijt.

Je hebt wel een broodje hamburger verdiend!'
