

# — Naar de bibliotheek! —



## Bezoekers aan het woord.



### Filiz:

Er zijn zoveel boeken in de bibliotheek. Heerlijk! Je kunt nu ook e-books lenen. Dat doe ik ook wel eens. En ik leen dvd's en tijdschriften. Er is genoeg te doen. Dus fijn dat de bieb er is!

### Maria:

Ik ga wel eens naar het Lees en Schrijfplein bij ons in de bieb. Daar liggen leesboeken en boeken over allerlei onderwerpen. Deze boeken zijn makkelijk om te lezen. Ook oefen ik daar wel eens op de computer met verschillende taalprogramma's.

### Ed:

In de bibliotheek zie ik vrienden en mensen uit de buurt. Ik drink een kopje thee en lees de krant. Soms gebruik ik de computer. Die heb ik thuis niet.

### Lana:

Als mijn nichtje komt logeren, gaan we altijd eerst even langs de bieb. Dan halen we wat boekjes. Kan ik 's avonds lekker voorlezen. Daar is ze dol op!

### Dylan:

Ik ga nu met mijn zoontje naar de bibliotheek. Dan lezen we samen een boekje. Dat kon ik vroeger niet, want ik had moeite met lezen. Sinds ik op taalles zit, gaat het veel beter.

### Helena:

Ik heb net een cursus fotobewerking gedaan in de bibliotheek. Ze mogen van mij nog veel meer cursussen organiseren. Leuk met een groepje mensen. Ik ben nu met pensioen, dus ik heb tijd genoeg.

### Erkan:

Ik ga meestal op woensdagmiddag naar de bieb, samen met mijn moeder. Dan kies ik twee leesboeken en ook altijd één stripboek. Dat vind ik leuk. En het kost niets!

